

Ungdomsøens vej til handling

Gode råd fra erfarne unge projektledere

Bag bølgens brus dukker øen op. Her bobler og syder kreativitet og leg, der vil sprede sig over det ganske land. Ungdomsøen er både et fysisk sted, der huser aktiviteter og projekter, men den er også et udtryk for en helt særlig kultur. I dette hæfte vil du møde Ungdomsøens vej til handling. Du vil blive præsenteret for den kultur, der ligger til grund for øens måde at lave projekter på fortalt og erfaret af unge selv.

“Ungdomsøen er der, hvor drømmene bliver gjort til virkelighed. Vi sætter strøm til de vilde idéer, de nye tanker og til alle unge i Danmark.” - Explorer Island, 2018

Vi gør det!

Ungdomsøen er en rodekasse med råderum for unge. Et særligt sted, hvor der er plads til at tænke nye tanker, fordybe sig i samtalen, dyrke fællesskabet - og skabe handling!

“Mine projekter havde et gennemgående tema af "handling"! Her snakker vi ikke bare om tingene, men vi gør rent faktisk noget!” - Astrid

Hver gang du handler sker der noget, og det er dette *noget* vi på Ungdomsøen ser som vejen til udvikling af både os selv og samfundet. Handlingen i sig selv er værdifuld og er en vigtig brik i forståelsen af den virkelighed, vi lever i. Ved at turde prøve nye former for aktiviteter lærer vi at se verden fra andre vinkler.

“Vi legede med tanken om den utopiske skole gennem forumteater. Ved at kropsliggøre vores tanker og ideer om skolen, blev vores kreativitet og det at se skolen på en ny måde udfordret. Verden kan ikke erfares gennem tunge bøger, den skal mærkes på kroppen og udfordres i praksis” - Maia Lou

Øresund afgrænser fysisk Ungdomsøen til resten af samfundet, men afgrænsningen ses også i Ungdomsøens måder at tænke og gøre på. Øen er en modvægt til samfundets stress og jag, hvor der sjældent er mulighed for at kunne eksperimentere og lege. Handling har værdi i sig selv. Nogle gange er det vigtigt at have et klart og tydeligt mål for det man laver, men andre gange ikke.

“ Det føltes vildt grænseoverskridende bare at hoppe ud i det, men i stedet for at tænke det til døde, fik vi handlet og skabt noget fra start ” - Petra

Og det er dét Ungdomsøen handler om. Vi leger, hvor andre viger, og sommetider kan en leg blive til

virkelighed. Ved at prøve sig frem, være nysgerrig og lærer hen ad vejen sker der en masse magi, og måske opdages nye sider af verden - måske ikke.

“Vi har haft muligheden for i høj grad at kunne justere hen ad vejen med den viden, vi samler på vores vej. Det gør det også en del mere spændende, da det ikke kun handler om at opnå et prædefineret mål - men i stedet finde ud af hen ad vejen, hvor vi skal hen. Vi kan godt have en forestilling om, hvad projektet skal ende ud med, men vi er også åbne for, at det kan ændres.” - Petra

Øen er et rum, en platform, en tænkemåde, der skaber mulighed for at dyrke sine vilde, skæve og mærkelige idéer, og hvor resultatet ikke altid er givet på forhånd, men dukker op på vejen og kan blive et helt andet end forventet.

“hvis vi konstant skal definere, hvad vi skal lære, så kan alt det vi får ud af ting, men som ikke lige præcis var det, som vi skulle lære virke forkert. Men hvis vi ikke nødvendigvis siger på forhånd, “vi skal herhen”, så er der større sandsynlighed for at man lærer en hel masse undervejs”. - Nanna

Legen stoppede ikke da de gamle legokasser blev stillet på loftet. Den lever, men den skal dyrkes og have næring. For at de vildeste ideer og tanker kan udfoldes, udfordres eller udleveres kræver det, at man har et sted at øve sig.

“Vi manglede et sted, hvor vi kunne gå amok med vores sindssyge tanker om, hvordan verden kunne være, uden vi følte vi skulle stå til regnskab for det hele med det samme. Tænk tankens vision er, at man som ung kan afprøve nogle vilde ting og diskutere dem med andre unge, uden at man er underlagt et karaktersystem” - Frida

At have mod til at handle på sin idé er ikke altid nemt. Men på Ungdomsøen gør vi det sammen! Du er aldrig alene om et projekt, enten møder du andre unge med samme tanker og idéer, eller også møder du nogle, der kan guide og hjælpe dig videre.

“I stedet for at fokusere på begrænsningerne og alle de udfordringer, der ikke var en umiddelbar løsning til - så byggede vi videre og oven på hinandens idéer. Det, der i starten virkede som en alt for ambitiøs plan, blev gjort mere og mere realistisk. Vi var en gruppe unge, der ikke kendte hinanden, men alligevel hurtigt blev fælles om vores drøm om at gøre en forskel gennem Verdensmålene med hjælp fra unge mennesker” - Petra

Ved at dyrke nysgerrighed, leg og eksperimenter skabes mod til at handle og skabe forstyrrelser og forandringer i os selv, i samfundet og i verden.

“De aktiviteter jeg har været med til at udvikle har skabt nye tanker i en masse unges

hoveder om at fejle for eksempel. Jeg håber på at aktiviteterne har sat nye tanker igang hos de unge, som de forhåbentlig tager med sig videre.” - Fredrik

“For mig er det vigtigste at have nogle gode mennesker omkring mig, når jeg skal starte et projekt. Derfor er mit råd at finde nogle fede legekammerater. Gå en tur, spil et spil, drik en øl bare lav noget grinern sammen. Hvad end i får af idéer, så find ud af hvad der skal til. Idéerne kommer ikke nødvendigvis fordi man vil lave noget bestemt, men fordi man synes det er sjovt at lave noget” - Nanna

At fejle er at leve!

I en verden hvor kompetencer og viden bliver bedømt ud fra fastlagte mål og gamle kategorier, og hvor ens fremtid afhænger af denne bedømmelse, er der på Ungdomsøen rum for fejl. For at handle kreativt og udfordre det eksisterende, skal vi turde at begå fejl. I eksperimenterende rum er fejl og fiaskoer nødvendige for udviklingen, hvis de bliver budt velkommen og brugt konstruktivt.

”Rigtig mange unge oplever et stort pres når det kommer til deres uddannelse, men også ift. at engagerer sig i projekter/sager. De oplever at blive målt og vejlet (bla. på karakterer). Derfor arbejder vi med anerkendelse og feedback på anden vis end eksempelvis karakterer og diplomer. Ungdomsøen skal være med til at skabe et trygt rum, hvor deltagerne tør fejle, hvor de afprøver nye handlinger (altså lærer nyt) og tester deres projekter på hinanden.” - _SKAB

Derfor tilbyder Ungdomsøen et trygt rum, hvor der er plads til at kunne fejle, afprøve nye handlinger og teste projekter på hinanden. Men at arbejde konstruktivt med fejl og de konflikter, der naturligt måtte opstå i en proces, er ikke altid nemt. Både selv at skulle give andre kritik og selv anerkende sine fejl kræver øvelse og erfaring. Det er ikke farligt at give negativ feedback, for så kan man rent faktisk gøre noget ved det.

At kunne øve sig og eksperimentere medfølger naturligvis, at tingene ikke altid går som planlagt. Derfor er det vigtigt at alle på og omkring Ungdomsøen er med på denne præmis. Nogle gange ser man ikke sine egne fejl og nogle gange ser dem omkring en fejl.

“Vi skal skabe en kultur, hvor folk ikke ser skævt til hinanden når man laver en fejl, men sige: det var sgu sjovt, det havde jeg ikke tænkt. Ungdomsøen er sted man kan gå amok og begå fejl og et sted, hvor der er nogle til at gribe en.” - Nanna

Det vigtigste er ikke at lave det perfekte projekt. Det vigtigste er den erfaring man tager med sig videre, der dannes netop gennem de fejl der naturligt forekommer. Nogle gange skal man have mod til at tænke stort, og det kræver mod at turde fejle.

“I skal hellere kaste jer ud i det og lade jer falde. Og så gør det ikke noget projektet ikke blev helt som i havde forventet, men det gør ikke noget. Hellere starte med lidt for høje forventninger og fejle end lave forventninger i håb om ikke at fejle.” - Kimmie

Men ligeså vigtigt som det er at lære af sine fejl, ligeså vigtigt er det også at fejre det, der virker, det vi gør godt og det der giver os energi. Herudfra skal vi skabe drømmen om fremtiden, som et positivt kompas, der kan give vores handlinger retning.

“Test det af. Det er lige meget hvordan man tester sit projekt af. Inviter nogle venner og tegn det på en dug mens i spiser. Et produkt er ikke færdigt før det er testet af. Det handler også om at man tester sig selv af og finder nye grænser og sider af sig selv. Prøv at find dit “Sweet spot” - hvad er det du brænder for, hvad har verden brug for og hvad er du god til”
-Kimmie

“Projekter går altid anderledes end forventet. Der kommer et tidspunkt, hvor du tænker det hele er L*RT – der er intet der fungerer, du har mistet overblikket og det føles som om det hele sejler. Det er helt normalt! Sådan går det alle projekter på et eller andet tidspunkt. Det er en fase for projekter, der skal overstås, så lad være med at smide håndklædet i ringen. Tag nogle dybe vejrtrækninger og fortsæt fremad et skridt ad gangen”.
- _Skab

Ægte ung!

Ungdomsøen tror på ungdommen. Den tror på, at unge har utrolige kræfter, der kan udrette fantastiske ting. Som Astrid siger, så er øen et sted *for* unge, hvor unge kan søge hen og få den hjælp, der skal til for at et projekt kan lykkes. Ungdomsøen tilbyder de rammer, der skal til for at unge kan fordybe sig i projekter og virker som et sikkerhedsnet.

“Unge skal være gennemgående i hvert enkelt element af Ungdomsøen. Det er ikke kun en ø FOR unge, men AF unge.” - Astrid

Øen er også et sted *af* unge. Fysisk har unge mennesker skabt øen fra at være et gammel militærfort, til at kunne huse flere hundrede unge. Men også indholdsmæssigt skabes øen *af* alle unge. Ungdomsøen har tillid til ungdommens egen drivkraft, og ser det som nøglen til at skabe forstyrrelser og forandringer.

“Unge skal så vidt muligt have frie tøjler til at udvikle fede aktiviteter, kompetencer og også rykke andre unge sammen med dem selv. Det skal være muligt for alle unge at lave projekter med Ungdomsøen” - Fredrik

Men Ungdomsøen arbejder også *med* de unge. For at række ud til alle unge, er det vigtigt at give den ekstra hånd og skubbe på vej. Ungdomsøen har et bredt netværk af unge med erfaring for projektskabelse, der kan være nyttige, hvis man som ung netop har brug for en hånd.

“Det er så fedt at have et sted, hvor så mange forskellige kompetencer er samlet. Nogle er super gode til at lave film, nogle til at fordybe sig i tal og andre til at skabe fed en stemning.” - Jonas

Gennem projekter skabt af og med unge skabes mulighed for, at udveksle erfaringer og inspirere hinanden. Der skabes et samvær, der giver unge mulighed for, at spejle sig i andre.

“Jeg tror, at princippet om at projekterne er af og med unge, bl.a. kan imødekomme ensomhed blandt unge og følelsen af at være udenfor fællesskabet.” - Maia Lou

Alle der vil lege med vil føle sig som en del af ø-fællesskabet. Heldigvis er alle mennesker forskellige og derfor vil Ungdomsøens projekter udfordre, forstyrre og udvikle ens eget billede af verden og hvad der er muligt.

“Det fede ved Ungdomsøen er, at du kan komme som den du er. Du behøver ikke have mega meget erfaring med projekter eller have striber af 12-taller” - Jonas

Ungdomsøen rækker ud til alle unge i hele Danmark. Her er der plads til at handle på de skøreste ideer, og her er plads til at begå de nødvendige fejl, for øen er et sted, hvor vi griber hinanden.

“Lad dig provokere af verden og se at få gjort noget ved det. Det er muligt at gøre noget ved tingenes tilstand, det handler bare om at finde modet og viljen til at gøre det. Derfor har det været ekstremt vigtigt at have nogle fede legekammerater, der deler samme lyst til at gøre tingene på en anderledes måde.” Maia, Jonas og Frida

“Hav dig selv med i det hele vejen. Det hele skal hænge sammen – Både i dit projekt og i din hverdag omkring, så lad være med at stresser over dit projekt. Giv dig selv tid til at være hele dig med både plads dit projekt, din skole/studie, dine venner og familie og hvad der ellers hører til” _Skab